



Wieden in Arcadia

Als Wetterskipper heeft Jeannet Bijleveld meegewerkt aan het creëren van natuurparadijsjes in en rond Leeuwarden. Ook voor de bouwplek tegenover haar eigen Jabixhus zijn plannen voor een klein Arcadia. In je relatie kun je ook een paradijs na streven. Net als in de natuur is onderhoud en een beetje wieden daarvoor onontbeerlijk.

👤 Jeannet Bijleveld 📍 schets van Auke de Vor

Laatst had ik een gesprek met Sjoerd Bootsma van LF2028 over Arcadia. In 2022 is er weer een '100 dagen Culturele Hoofdstad' met dat thema. Arcadia was in de Griekse mythologie een paradijselijk droomland vol bloemen, fruit en bossen, helder water, vogelzang en een eeuwige zomer. Het is door de eeuwen een geliefd onderwerp binnen de kunst geweest.

Omdat Fryslân als *beste lân fan ierde* bezongen wordt zou je kunnen zeggen dat wij dus eigenlijk in dat Arcadia wonen. 2022 biedt kansen om mooie verborgen paradijsjes in onze provincie voor het voetlicht te brengen. Maar ook om vragen te stellen bij die paradijselijkheid van Fryslân.

Als wetterskipper heb ik meegewerkt aan prachtige, soms verborgen, plekje in en rond Leeuwarden. Bijvoorbeeld aan het herstel van de rivier de Potmarge tot een groene ader door de stad, de herinrichting van de kleine Wielen met amfibieënparadijs, het zuiverend landschap Nieuw Stroomland langs de Haak en project Kruidenkracht in droogmakereij Hempensmeerpolder.

Ik help dus graag dit soort projecten in 2022 in het zonnetje te zetten. Mijn ervaring is inmiddels wel dat het mooi is om paradijsjes aan te leggen, maar minstens zo belangrijk om goede afspraken te maken over onderhoud. Voor je het weet sta je tot je middel in de distels en zuring, die andere planten verstikken.

Arcadia in de buurt

Tegenover ons Jabixhus, een voormalige ulti, stond ook nog de gymzaal, die vroeger bij de school hoorde. Deze was van de gemeente en werd al jaren verhuurd aan boksvereniging Olympia. Het onderhoud van

het gebouw liet wat te wensen over. De laatste tijd stond de gevel zo vol graffiti (waaronder een grote groene duivel met een feestneus), dat we met de buurt al bezig waren met plannetjes om daar iets mooiers van te maken. Bijvoorbeeld met klimmende fruitstruiken.

Dit voorjaar bleek Olympia te vertrekken naar een andere plek in Leeuwarden. De gemeente besloot het hele pand maar te slopen. Als omwonenden hebben we toen een brief gestuurd dat we daar dan graag een buurtuin wilden en dat we wel wilden helpen met onderhoud.

Slopen bleek nog best ingewikkeld, zo dicht tussen de huizen en met zoveel asbest. Nu is alleen nog een grote betonnen bak over van het souterrain waar de kleedkamers zaten. Omdat de burens bang zijn dat hun huizen gaan verzakken als de bak ook nog gesloopt wordt ligt het er al een poosje wat troosteloos bij.

Toen wij een bevriende architect vroegen om eens mee te denken hoe wij bij ons Stads-klooster nog een kantoorje, was-

Om van jouw relatie een Arcadia te maken kan het heel goed zijn eens kritisch naar je relatie te kijken

hok, zonneterras en atelier konden bouwen op de schuur, kwam hij met een heel ander idee. „Wat nou als jullie die bak hier tegenover zouden kunnen kopen? Dan bouw je in die bak een paar ruimtes met een groen dak erop en een zonnige verdiepte tuin met fruitstruiken eromheen. Dat is toch veel leuker? Ik schets wel even wat!”

Van toen af ging het snel. Twee dagen later kregen we fantastische schetsen van een klein groen paradijsje met zelfs een klein amfitheater.

Toen we de dag erna vanuit de buurt overleg met gemeente hadden heb ik de tekeningen gelijk maar laten zien als idee. Vorige week kregen we een reactie van de gemeente, dat ze hier positief tegenover stonden. Vrijdag noemde de wethouder het al in de

krant als positieve ontwikkeling in de Vlietzone. Zaterdag konden we op burendag mooi de teke-

ningen aan de burens laten zien. Iedereen werd blij van zo'n paradijselijk idee. Nu natuurlijk kijken hoe we dit

kunnen gaan realiseren. De hele mikmak van het aanvragen van vergunningen, zoeken naar investeerders en een aannemer, die zoiets duurzaam en samen met vrijwilligers wil bouwen is begonnen. Maar als alles mee zit hebben wij in 2022 een klein Arcadia in de buurt!

Hoe staat het met je eigen Arcadia thuis, je eigen relatieparadijsje? Mijn vader had altijd daarover twee typerende uitspraken: 'Het huwelijk is van voor de zondeval, dus je kunt van je huwelijk een paradijs maken' en: 'Wie in zijn eigen tuintje wiedt, ziet het onkruid van een ander niet.'

Om van jouw relatie een Arcadia te maken kan het heel goed zijn eens kritisch naar je relatie te kijken en de distels daar eens aan te pakken.

Het kan goed zijn dat veel mooie dingen in je relatie in de loop der tijd verstikt zijn door woekerplanten. Op zich goede dingen als werk, kerk, opvoeding en huishoudelijke klussen, sociale media, tv of sporten kunnen als een Japanse duizendknoop sluipenderwijs zo veel plaats gaan innemen dat er geen ruimte meer is voor groei en bloei in je relatie. Dan moet er gewied worden, zodat er weer plek komt voor bloemen en vlinders: voor plezier en genieten van elkaar.

Ook kan het helpen om samen eens iemand anders even mee te laten denken over ingewikkelheden in jullie relatie. Waar je zelf misschien vooral een troosteloze betonbak ziet, kan een frisse blik ervoor zorgen dat je daarin op meerdere lagen weer aan iets paradijselijks kunt bouwen.

Dus samen aan de slag met 'wieden in Arcadia'.

📧 jabixhus@gmail.com



Jeannet Bijleveld

Jeannet Bijleveld is initiatiefnemer van Stads-klooster Leeuwarden Jabixhus en planvormer bij Wetterskip Fryslân.

