

'21

**week
van
gebed**
voor eenheid

Hallo, 
hebben we
contact?

#Blijf
in mijn
liefde 



Kindergebedsboekje
17 t/m 24 januari 2021

 **missie
nederland**



Inleiding

Heb je wel eens een druivenpit in de grond gestopt? Als het goed is, groeit daar een plantje uit. Dat plantje krijgt zijtakken. En als je er goed voor zorgt en de plant in de zon staat, wordt het een hele struik. Daar gaan de druiven aan groeien.



Jezus vertelt een voorbeeldverhaal. Hij zegt: 'Jullie lijken op de takken van een druivenstruik. En ik lijk op de stam met zijn wortels in de grond. Als de takken goed aan de stam vastzitten, kunnen er druiven aan groeien – hele trossen vol. Maar als de takken niet aan de stam vast blijven zitten, verdorren ze.'

Zoals de takken vastzitten aan de stam, zo mogen wij verbonden zijn met Jezus. Het is alsof Hij zegt: 'Hallo, heb ik contact met jou?'

Tof dat je mee wilt bidden!

Deze week ontdek je veel over de liefde van Jezus. Hoe je met hem verbonden kunt blijven. En hoe je zelf liefde krijgt voor anderen...

Geroepen door God

Zondag

Kun jij je voorstellen dat God jou kent? En dat Hij jou zal uitkiezen voor een groot plan samen met hem?

Lees in je Bijbel Genesis 12, vers 1-4

Ga weg uit je eigen land en ga weg van je familie. Ik zal je zeggen naar welk land je moet gaan.
Genesis 12, vers 1

Welke beloftes doet God aan Abram?

Abram staat helemaal te trillen op zijn benen. Hij kan zijn oren bijna niet geloven. En toch weet hij het zeker. God heeft tot hem gesproken! God heeft hem gezien. Wauw, hij doet ertoe. Er is wel een maar. Hij moet zijn vader en broer achterlaten. Zijn familie. Dat is wel heel moeilijk. Alleen zijn neef Lot gaat met hem mee. Hij gaat een onbekende toekomst tegemoet, maar wel één samen met God. Dat is hem alles waard. Abram moet een moeilijke keuze maken. Gods aanwijzing volgen of bij zijn familie blijven. Abram kiest ervoor God te gehoorzamen en hij krijgt hiervoor een gezegend leven terug. Soms moeten wij ook moeilijke keuzes maken om dicht bij God te kunnen leven. Want God verlangt naar een relatie met ons en Hij wil ons zegenen.

Daarvoor is het wel nodig dat wij willen leven volgens zijn aanwijzingen in de Bijbel.



Maak een gebedstekening bij een belofte van God. Schrijf de belofte in mooie letters en versier het papier. Ook dit is een manier om God te bedanken.

Denk er eens over na welke keuzes jij in je leven kunt maken om God te gehoorzamen. Bid God om kracht om te doen wat je je hebt voorgenomen.

Denk aan mensen die weg zijn gegaan uit hun land. Bij hun familie vandaan. Bid dat ze het goed zullen hebben in hun nieuwe woonplaats. Dat ze hulp krijgen van de mensen daar.

Geloof kan groeien!

Maandag

Als je een plant geen water geeft, kan hij niet goed groeien. Hoe is dat met jouw geloof? Hoe kun jij groeien in je geloof?

 Lees in je Bijbel Lucas 2, vers 41-52

Wist u niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?
Lucas 2, vers 49 (NBV)

 Over welke Vader heeft Jezus het?

Stel je eens voor, Jezus is pas twaalf jaar. Samen met zijn ouders, Jozef en Maria, is Hij in Jeruzalem om het pesachfeest te vieren. Na het feest blijft Hij alleen achter. Jozef en Maria moeten wel drie dagen naar hem zoeken! En waar vinden ze hem? In de tempel tussen alle geleerde mannen. Weet je wat Jezus doet? Hij luistert en stelt vragen! De mannen zijn verwonderd over zijn begrip. Als Jozef en Maria Jezus eindelijk terugvinden, zeggen ze dat ze met angst naar hem gezocht hebben. Dan antwoordt Jezus dat Hij in het huis van zijn hemelse Vader moest zijn. Weet je wat nu zo mooi van Maria is? Ze snapt deze woorden van Jezus niet helemaal, maar ze bewaart alles wat er gebeurt met hem in haar hart. Zo kun jij ook groeien in geloof. Luister naar andere mensen, luister naar God en stel vragen. Bewaar alles in je hart.

 Knutsel je graag? Kijk op www.samueladvies.nl bij knutselwerkjes / Nieuwe Testament.

 Zoek de 7 verschillen



 Bidden

Vader God, help ons net als Jezus goed te luisteren naar U en naar andere mensen om zo te kunnen groeien in geloof.

Bid voor kinderen die doof zijn. Dat ze toch kunnen leren luisteren met hun hart naar wat God hen zegt.

Bid voor kinderen die Jezus nog niet kennen. Dat ook hun geloof in hem mag groeien.



Wie wil de minste zijn?

Dinsdag

Heb je wel eens onder je voeten gekeken na een dag buiten spelen? Helemaal zwart! Het is best een werkje om ze weer schoon te krijgen...

 Lees in je Bijbel Johannes 13, vers 1-15, 34-35

'Ik geef jullie een nieuwe regel: Houd van elkaar. Jullie moeten net zo van elkaar houden als ik van jullie gehouden heb.'
Johannes 13, vers 34

 Stel, iemand vraagt later aan Petrus wat hij van dit moment heeft geleerd. Wat zou hij antwoorden?

Ben je wel eens alleen thuis geweest, of op kamp? Grote kans dat je ouders op het laatste moment nog van alles tegen je zeiden. 'Niet de deur opendoen voor vreemden,' of 'wel je tanden poetsen, hè?' Zoiets is ook in deze tekst aan de hand. Het is de allerlaatste avond die Jezus samen met zijn vrienden doorbrengt. Hij wil dat ze een paar dingen heel goed begrijpen. Daarom legt Hij niet alleen met woorden uit wat ze moeten doen; Hij doet het zelf voor. Eén voor één gaat Hij met een teiltje bij ze langs om hun voeten te wassen. Het werk van een dienaar!

Jezus wil dat iedereen kan zien wie bij hem hoort. Niet omdat die mensen speciale kleren dragen of zich aan

allemaal aparte regels houden. Nee, door de manier waarop ze met elkaar omgaan: alsof er niets mooiers is dan voor elkaar te zorgen. Dat is niet altijd makkelijk. Maar het is best wel stoer als het lukt!



 Wat is het minst favoriete klusje bij jullie thuis? Doe dat eens een week iedere dag, zonder dat je erom gevraagd wordt. Hoe reageren ze bij jou thuis?

 Bekijk de video met het verhaal over het laatste avondmaal (met de voetwassing) in Legostenen: www.weekvangebed.nl/voetwassing

 Bidden

Vraag God om je te helpen ontdekken wat je voor de mensen om je heen kunt doen.

Is er iemand met wie je steeds maar weer ruzie krijgt? Vraag God of Hij je wil helpen om iets moois aan die persoon te ontdekken.





Samen sta je sterker

Woensdag

Wanneer was de laatste keer dat jij iets moest doen dat je spannend of moeilijk vond? Wat is het fijn als er dan iemand is die je helpt. Iemand die zegt: 'Kom maar, we doen het samen!'

 Lees in je Bijbel Romeinen 8, vers 26 en 27.

'De heilige Geest helpt ons als wij het moeilijk hebben.'
Romeinen 8, vers 26

? God kent jou. Hij weet wat je denkt en bidt. Hoe vind je dat? Is dat fijn, of juist niet?

Hopelijk vind jij het fijn om te weten dat God jou helemaal kent. God weet als geen ander wat jij nodig hebt. Soms gebeuren er dingen die je verdrietig of boos maken. Ken je dat, dat je dan niet altijd weet hoe je het moet zeggen? God wil het jou zelf leren! Jezus heeft ons een heel mooi voorbeeld gegeven met het Onze Vader. En als je écht niet weet wat je moet bidden, spreekt de heilige Geest voor jou. Daarom mag je er zeker van zijn dat God het altijd weet en begrijpt wanneer je probeert iets aan hem te vertellen. Ook wanneer jij het lastig vindt!

 Op www.jongprotestant.nl vind je een leuke opdracht over bidden. Zoek op 'God zorgt voor jou'. Leuk om thuis met iedereen te doen!

 Heb je vandaag leuke dingen meegemaakt? Je kunt je gebed ook tekenen!

 Of: schrijf het Onze Vader op in je eigen woorden.

 Bidden

Wat heb jij vandaag meegemaakt dat je aan God wilt vertellen? Probeer het eens tegen hem te zeggen door hardop te bidden.

*Trouwe God,
wilt U mij leren om aan U te vertellen
wat mij bezighoudt?
En wilt U mij laten merken dat U altijd
bij mij bent, hoe ik mij ook voel?
Amen.*

Dank God dat Hij ons zelf helpt met bidden. Door wat Jezus ons geleerd heeft én door de heilige Geest.



Prijsvraag

Doe mee en win!

God en Abraham kregen een bijzonder contact met elkaar. God wil graag contact met mensen. Daarom zei Hij tegen Abraham:

Zoek elke dag naar de **gekleurde letters** in de tekst. Als je ze hier invult, lees je wat je mag doen om contact met God te hebben.

Mail je antwoord naar info@ibb.nu en maak kans op dit knotsleuke puzzel- en kleurboek!

[advertentie]



IBB

Laat de Bijbel spreken

Avonturen van een boek

Tekst Wim de Knijff

Hoe komen we aan de Bijbel? En wat kun je ermee beleven? Lees over Wolfje en de Goten, Mary Jones, Corrie ten Boom en nog veel meer...

Een mooi, met foto's geïllustreerd boek, waarin je ontdekt dat ook jij avonturen met de Bijbel kunt beleven.

Doelgroep 9-13 jaar
ISBN 978 90 323 01316 € 12,50
Paperback, 128 pagina's



[facebook.com/internationalebijbelbond](https://www.facebook.com/internationalebijbelbond)

www.ibb.nu

Onze uitgaven zijn verkrijgbaar in de boekhandel en/of via onze website.



Het echte geluk

Donderdag

Wanneer voelde jij je heel gelukkig? Was je wel eens een echte geluksvogel?

Lees in je Bijbel Matteüs 5, vers 1-6

'Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil, en die dat het allerbelangrijkste vinden. Want God zal hun moeite belonen.'
Matteüs 5, vers 6

? Bij welke mensen uit deze verzen hoor jij?

Jezus is een berg op gegaan en houdt een lange toespraak. Hij begint te vertellen over Gods nieuwe wereld, het koninkrijk van God. Daar gelden andere regels dan de mensen gewend zijn. Hij zegt dat je geen geluksvogel hoeft te zijn om het echte geluk te hebben. Misschien ben je wel een pechvogel en zit niet alles mee. Toch heeft God in zijn Woord hoop voor jou, of troost, bemoediging, kracht, beloften. Dat hoort bij zijn nieuwe wereld. Daarom is het fijn om in de Bijbel te lezen. Of om naar de kerk te gaan en uit de Bijbel te horen. Daar ontdek je wat God wil en kun je elkaar helpen om te doen wat Hij wil. Daar word je echt gelukkig van!

Voel jij je een pechvogel? Luister naar of zing het lied *O, ik voel me niet zo happy*, Opwekking Kids, nr.207



Maak een mindmap (voor kinderen) of een collage van de dingen die jou gelukkig maken. Op Pinterest vind je mooie voorbeelden.

Bidden

Heer, u hebt aan de mensen uw regels gegeven. Zo weet ik wat ik moet doen. Ik wil leven volgens uw wetten, en dat volhouden, elke dag weer.
Psalm 119, vers 4-5

Bid voor iemand die jij een echte pechvogel vindt. Bid bijvoorbeeld dat God woorden van troost en hoop voor hem of haar heeft. Misschien wel woorden die jij mag spreken!



Doe goede dingen! Heb lief!

Vrijdag

Door het coronavirus konden we niet naar school of het werk, niet naar de kerk of misschien kon je je verjaardagsfeestje niet vieren. Iedereen werd opgeroepen om lief te zijn voor elkaar. En naar elkaar om te zien en voor elkaar te zorgen. Hebben jullie dat ook gedaan?

Lees in je Bijbel Genesis 18, vers 1-5

'Kom alstublieft met me mee. U bent mijn gast.'
Genesis 18, vers 3

? Welke goede dingen doet Abraham voor zijn gasten?

Abraham en Sara wonen niet in een gewoon huis met airco tegen de hitte, maar in een tent in de warme en stoffige woestijn. Abraham zit bij de ingang van de tent en denkt wat na. Het is te warm om iets te doen. Hé, komen daar nou mensen aan? Op het midden van de dag als het het heetst is? Hij kijkt eens goed en ziet drie mannen. Vlug gaat hij de tent uit, loopt naar ze toe en buigt diep om ze welkom te heten.

In de tijd van Abraham waren er nog geen McDonalds of KFC's. Of prachtige snelwegen waar je bij een tankstation een blikje fris kon halen. Mensen liepen heel lang door de woestijn en het was gewoon om mensen die langs je tent

kwamen, uit te nodigen om te eten en te drinken. Abraham zorgt goed voor zijn gasten. Hij is gastvrij en doet het goede.



Denk eens met elkaar na hoe jullie als gezin kunnen laten zien dat je van iemand houdt en goede dingen kunt doen. Misschien in de kerk voor een ziek kind, of voor iemand die oud is. Of voor een kind in een ander land waar geen eten of schoon water is.

Op pagina 1786 van de Samenleesbijbel staat een mooie opdracht om te knutselen.

Bidden

Bid voor mensen en/of kinderen van wie je weet dat ze het moeilijk hebben of ziek zijn. Vraag aan God wat jij voor ze kunt doen.

Dank voor je vriendjes en vriendinnetjes, je ouders/verzorgers, je grootouders, familie, enzovoort.



Groeien in eenheid

Zaterdag

Stel je voor dat je alleen zou zijn op deze wereld. Dat zou niet echt leuk zijn! Het is belangrijk en fijn dat er mensen om je heen zijn. Zo is het ook in de kerk. God zorgt ervoor dat mensen voor elkaar kunnen zorgen.

 Lees in je Bijbel Johannes 17, vers 20 tot 23.

Laat alle gelovigen samen één zijn. Net zoals wij samen één zijn, Vader.
Lucas 17, vers 21

 Hoe komen mensen te weten wie Jezus is?

Er zijn in de kerk heel verschillende mensen. En toch horen ze allemaal bij dezelfde kerk. God geeft mensen aan elkaar. Ze mogen elkaar helpen en voor elkaar zorgen.

Jezus heeft het in de Bijbel over een wijnstok met ranken en vruchten. De druiven kunnen alleen groeien als ze verbonden zijn met de ranken en de wijnstok. Jij kunt de wereld niet in je eentje mooier maken, maar dit kun je wel als je verbonden bent met Jezus. Je zit natuurlijk niet letterlijk vast aan de wijnstok. Maar je kunt wel dicht bij God blijven door te luisteren naar zijn woorden.

De druiventrossen zitten niet meteen vast aan de wijnstok, er zitten ook nog ranken tussen. Jij hebt ook andere mensen nodig om te groeien in het

geloof. Zo krijg je steeds meer liefde van hem, en met die liefde maak je de wereld een stuk mooier!



 Teken een grote tros druiven en schrijf in elke druif hoe je Gods liefde kunt doorgeven aan andere mensen.

 Het met de hand plukken van druiven is veel werk. Daarom is er een handige machine die aan de wijnranken schudt zodat de druiven in een bak vallen. SchoolTV maakte een kort filmpje over hoe deze machine werkt. [Bekijk het op www.weekvangebed.nl/druivenplukmachine](http://www.weekvangebed.nl/druivenplukmachine)

 **Bidden**

Wat is het bijzonder dat je niet alleen bent in deze wereld. Je bent verbonden met anderen en met God. God is altijd bij je, en je bent in deze wereld met zoveel andere gelovigen. Dank hem hiervoor!

Bid net als Jezus dat we één zullen zijn met elkaar en met hem. Bid dat er geen ruzies zijn in de kerken.



De droom en het doel van Jezus

Zondag

Droom je wel eens over je toekomst? Wat wil ik later worden? In wat voor huis woon ik? Met wat voor meubels? Een grote tuin met vogels? In de Bijbel lezen we Gods droom: een wereld van liefde en vrede.

 Lees in je Bijbel Marcus 4, vers 30-34

Gods koninkrijk is als een zaadje van de mosterdplant, het kleinste van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt.
Marcus 4, vers 31 (NBV)

 Waarom gebruikte Jezus dit voorbeeld, deze gelijkenis?

Op aarde zijn veel dingen mooi: de natuur, je hebt ouders en vriendjes. Je mag naar school en je kunt spelen. Lelijke dingen zijn er ook: ziekte, ruzie, arme mensen, ongelukken. Jezus kwam op aarde alles goed maken. Hij redt jou en vergeeft je je zonde. Je bent en blijft een kind van God, voor altijd. Maar het grote doel van Jezus is dat heel de schepping weer een paradijs is. Omdat Jezus is opgestaan en leeft weten we zeker dat die perfecte wereld echt komt - later, als Jezus terugkomt. Kunnen we alleen maar dromen over Gods toekomst? Jezus zegt: 'Nee, dóé ook iets!' Uit een mosterdzaadje groeit een struik waarin vogels kunnen wonen. Zo kunnen anderen ook iets aan jouw

leven hebben. Als jij steeds vrede en liefde geeft, heeft dat zin. Het lijkt maar klein, maar God is er heel blij mee. Een stukje van zijn droom komt nu al uit.

 Vertel aan elkaar hoe jij God helpt om het nu al op zijn droomwereld te laten lijken. Vind je dat moeilijk?

 Koop mosterdzaad, of misschien staat het in het keukenkastje, en doe dat in de grond. Groeit er echt een plant uit? Goed voor zorgen dan!



 **Bidden**

 Gods toekomst komt, zeker weten. Bedank God daarvoor. Je kunt bidden of dat snel mag gebeuren. Dan is er geen ziekte en pijn meer.

 Bid samen voor zieken en mensen die het moeilijk hebben.

 Vraag God ook of Hij je helpen wil om dingen te doen waar Hij blij mee is en waar andere mensen gelukkig door worden.

'21

**week
van
gebed**
voor eenheid

#Blijf
in mijn
liefde

Hallo,
hebben we
contact?

Deze week word jij uitgenodigd om te bidden! Waarom? Omdat de kerk jou nodig heeft! We horen bij elkaar. Bidden doen we met elkaar en voor elkaar. Bidden met en voor mensen dichtbij en mensen ver weg. Jezus luistert graag als we bidden. Het is alsof Hij zegt: 'Hallo, hebben we contact?' Doe je (weer) mee?

© 2021 Internationale Bijbelbond, in opdracht van MissieNederland en de Raad van Kerken

Aan dit boekje werken mee:

Ronald Blonk (Kinderwerk Eropuit!)

Annette Doggen (IBB)

Marian Geewe (Opwekking GO)

Wendy de Kruijff *  [Studiofrisk.nl](https://www.instagram.com/studiofrisk.nl)

Machteld Lubbers (HGJB)

Anne-Mareike Schol (NBG)

Dick Westerneng (Vertel het Maar)

Carolijn van Voorst (Samuel Advies)

Erika Zuur (Jong Protestant)



IBB

internationale
bijbelbond



opwekkene



Opwekking GO
GELOOF & OPVOEDING

**missie
nederland**



**Vertel
Het Maar!**



SAMUEL ADVIES
voor geloofsgroep in
gezin, parochie & school

**Jong
Protestant**