



Daklozen aan de kerstdis tijdens het daklozendiner op tweede kerstdag vorig jaar in Hotel Grand Central in Rotterdam. Ook als particulier kun je natuurlijk 'vreemde' gasten uitnodigen voor een maaltijd.

Feestjes die gelukkig maken

Nu we in ons Stadsklooster bezig zijn met het inrichten van de eetzaal, denk ik vaak terug aan het enthousiaste verhaal dat ik twee jaar geleden van Jan Wolsheimer hoorde, toen voorganger van een evangelische kerk in Woerden. Hij wil de uitspraken van Jezus serieus nemen. Dat leidde tot een bijzonder feestje met een kleurrijk en onbekend gezelschap. **Jeannet Bijleveld** **ANP**

Wolsheimer vertelde dat hij zich uitgedaagd voelde om uitspraken van Jezus eens serieus te nemen. Daarom had hij gezocht naar uitspraken van Jezus die je best letterlijk kunt nemen, maar die we meestal vergeestelijken, omdat we het maar lastig vinden. Zoals de volgende tekst: 'Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke burens, in de verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn, zij kunnen voor u dan wel niets terugdoen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen' (Lucas 14: 12-14). Hij liet kaartjes met zijn foto erop en een uitnodiging voor zijn verjaardag drukken met de opmerking dat gasten geen cadeautje mee hoeften te nemen, omdat hij alles al had. Vervolgens begon hij in de weken voor zijn verjaardag de kaartjes uit te delen aan de straatkrantverkoper, vluchtelingen, verwarde personen op straat, gehandicapten en wie hij verder maar aansprak. Omdat een maaltijd altijd goed is om mensen met elkaar in gesprek te brengen vroeg hij vrienden om te

helpen met het koken. Een bandje bood spontaan aan te musiceren. Het was natuurlijk erg spannend of de genodigden ook echt zouden komen. Maar de meesten kwamen daadwerkelijk, zo een bijzonder kleurrijk gezelschap vormend. Eén oudere vrouw vertelde zelfs dat ze sinds haar schooltijd nooit meer voor een verjaardag uitgenodigd was. Niet alleen de gasten genoten met volle teugen, maar Jan zelf had 's avonds last van zijn kaken van het glunderen de hele tijd. Zo genoot hij van al die genietende mensen. Het klopte dus! Hij werd er zelf ook heel gelukkig van. Sindsdien viert hij elk jaar een Lucas 14 verjaardag.

Hutspot over
Wij hebben laatst spontaan een bescheiden versie gehad. De Make Some Noise Kids traden op in Leeuwarden en mij was gevraagd of ik voor de hele groep van 45 mensen hutspot wilde koken. Zo gezegd zo gedaan, maar aan het eind van de avond had ik nog zeker voor twintig mensen hutspot over. Ik zette toen op facebook dat mensen de volgende dag konden komen eten of een pannetje eten op konden halen. Wat leuk was dat! Een mevrouw, die haar hondje altijd uitlaat in het Vijverpark naast ons, kwam een pannetje halen en we hebben minstens een uur zitten kletsen. Bij de maaltijd op zondagmiddag hadden

Ook in deze ontzilde tijd kennen we vooral mensen die een beetje hetzelfde als wij zijn

we een allegaartje van vijftien man, van wie we een aantal helemaal niet kenden, omdat anderen ze weer meegenomen hadden. Een Franse gast uit het gastenverblijf deed ook gezellig mee. We gaan 't vaker doen!
Al wordt Jezus' idee meestal niet genoemd, ook in tijdschriften zie je de laatste tijd vaak artikelen over hoe klein de bubbel tegenwoordig vaak is waarin je leeft. Terwijl het heel gezond is om mensen buiten je comfortzone te leren kennen. Ook in deze ontzilde tijd kennen we vooral mensen die een beetje hetzelfde als wij zijn. Toen er nog dienstplicht was ontstonden er vaak vriendschappen tussen jongens met heel verschillende status, opleiding, religieuze achtergrond en woonplaats, wat hielp om een bredere blik te krijgen. Nu zorgen computerprogramma's er voor dat je, als je op social media bent, vooral dingen te zien krijgt waar jij je prettig bij voelt: ze bevestigen wat jij al denkt.
Nieuwe mensen ontmoeten kan ook op veel kleinere schaal natuurlijk. Ik zag op de Weggeefhoek 058 op Facebook zelfs mensen die één bord spaghetti aanbieden en daarop al vijftien reacties krijgen.
Jan Wolsheimer werd op de EOsite geciteerd in het artikel *Tijd is het nieuwe goud*. Daarin werd hem gevraagd waarom hij op zijn vrije maandag als buurtdomee naar

een buurthuis in de Transvaalwijk in Amsterdam gaat om met mensen te praten. 'De kerk is te druk met haar eigen programma, terwijl we gewoon aandacht moeten hebben voor de mensen op straat. Mensen die Jezus niet kennen bereik je niet met een aanbiddingsconcert. Ze hebben een andere vorm van aandacht nodig. Ik hoop dat God door mijn aanwezigheid in de harten van mensen komt.' Volgens hem is het heel simpel om contacten te leggen in je omgeving. 'Het gaat erom dat je tijd maakt voor mensen. Tijd is het nieuwe goud. Ga lopend boodschappen doen in plaats van met de auto. Plan afspraken niet te dicht op elkaar, zodat je tijd hebt om mensen echt te spreken.'
Sinds kort is Wolsheimer directeur van Missie Nederland (voorzien van de Evangelische Alliantie), de inspirerende organisatie waarin veel christelijke organisaties samenwerken. De komende week organiseert die samen met de Raad van Kerken de internationale Week van gebed. In Leeuwarden zijn er van 20 tot 27 januari elke avond gebedsbijeenkomsten, maar ook in minstens zeven andere Friese plaatsen.
Meestal komt daar ook een allegaartje van mensen. Misschien een goede manier om eens te starten met het verbreden van je horizon en te bidden voor liefde voor de mensen in je stad of dorp.



Jeannet Bijleveld
Jeannet Bijleveld is initiatiefnemer van Stadsklooster Leeuwarden en planvormer bij Wetterskip Fryslân.