

## Vijverparkfestival

We kijken terug op een gezellig Vijverparkfestival op 8 september in het park naast ons huis. Naast het uitlenen van allerlei spullen leverden we dit jaar een extra bijdrage: We nodigden Zanger Ebele Wijbenga, (onder andere bekend van de Bethelkerk in Drachten) uit om met zijn Micro theater 9 een voormalige biechtstoel, te komen. Hij nodigde mensen uit om achter het gordijntje I te gaan zitten, waar hij een praatje met ze maakte en een liedje uit koos om speciaal voor hem of haar te zingen. Dit werd zeer gewaardeerd. Bijna iedereen, die hij uitnodigde, ging er op in en luisterde aandachtig.

Zelf hebben wij ook veel gepraat met buurtbewoners en meerder mensen een rondleiding gegeven, omdat ze nieuwsgierig waren wat de we van plan waren.



20 september 2019 om 20.00 uur :

**Workshop Krachtige geuren in de Bijbel door Tjitske Volkerink**



*Tjitske Volkerink tijdens workshops op Graceland Festival*

Tegenwoordig is er weer steeds meer belangstelling voor de werking van geuolie.

Tjitske Volkerink werkt bij de EO, maar is ook van het Christelijk Spiritueel Centrum in Hilversum. Zij heeft zich daarom de laatste jaren verdiept in de betekenis van geuren in de Bijbel. Die blijkt er vol mee te staan; meer dan 500 teksten gaan over geuren, geur-oliën en geurige kruiden! De bekendste zijn waarschijnlijk mirre en wierook. Ze werden gebruikt in de aanbiddingsrituelen in de tempel, maar ook voor zalving voor genezing of gewoon om lekker te ruiken.

Tjitske kan heel boeiend en enthousiast vertellen over de werking en de betekenis van de verschillende geuren. Ze neemt ook allerlei flesjes met geconcentreerde geurolie mee om te laten ruiken !

Kom ruiken en het verhaal erbij horen!

Er is ruimte voor ca 25 personen in het gebedsatelier van het Jabixhûs, dus het is fijn als je van te voren laat weten dat je komt met een berichtje naar [jabixhus@gmail.com](mailto:jabixhus@gmail.com)

Om de onkosten te dekken zou iedere deelnemer ca €5 kunnen bijdragen . Daar staat een potje voor. Kijk maar wat je kunt missen.

meer weten over de pioniersplek van Tjitske en haar man:

<http://www.christelijkspiritueelcentrum.nl>

<https://www.youtube.com/watch?v=IPnxVmDFS8Y>

## 2 oktober om 20.00 uur : Stadsgebed

Elke eerste woensdag van de maand is er Stadsgebed in het Jabixhûs. Met bidders uit allerlei verschillende kerken . De laatste keer is veel gebeden voor de duizenden studenten in de stad . Alfons van Vliet vertelt daarover uitgebreid in zijn preek van 8 september .

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10458>

Schrijf ook vast de volgende data in de agenda ; 6 november ( om 2100 ivm dankdag) 4 december

## 11 oktober 19.00 uur: Start Tijd voor elkaar , Marriage Course



Misschien is u de humoristische campagne van Tijd voor elkaar opgevallen met o.a. billboards en filmpjes over het verbeteren van het record conflicten oplossen.

<https://www.youtube.com/watch?v=bP03n5rFCHo>

Deze slaat zeker aan , want de aanmeldingen druppelen al gestaag binnen , zonder dat we nog reclame gemaakt hebben.

Dus meld je snel aan als je ook mee wil doen !

Ook als je het leuk vindt om te helpen met koken of gastheer/gastvrouw zijn horen we het graag !

We krijgen van de week nog uitnodigingskaarten binnen, dus als jullie een startzondag hebben o.i.d , kun je een stapeltje kaarten ophalen

Hier de infotekst op facebook : <https://www.facebook.com/events/424260255106170/>

In een tijd van druk.druk.druk is het soms lastig om echt tijd voor elkaar te nemen. Maar als je dat niet doet groei je voor je het weet uit elkaar. Dat is één van de redenen, waarom ze in Londen ooit begonnen zijn met een Marriage Course, die inmiddels over de hele wereld door vrijwilligers gegeven wordt. In Nederland tegenwoordig onder de noemer Tijd voor elkaar.

Jeannet en Lieuwe Bijleveld geven deze cursus al 12 jaar als vrijwilligers en vinden het nog steeds fascinerend om te zien hoe zo'n praktische cursus helpt om relaties echt te verstevigen en soms weer helemaal op te frissen.

De cursus bestaat uit zeven avondjes uit. Onder het genot van een feestelijk diner voor twee krijgen de stellen toelichting op thema's als conflicten oplossen, vergeving, goede seks en communicatie. Met concrete vragen en oefeningen in een werkboekje ga je daarover dan alleen met je eigen partner in gesprek.

De kracht van de Marriage Course zit hem in het feit dat de cursus niet probleemgericht is, maar relaties juist positief en met humor benadert.

Een deelnemer van de Marriage Course: "Waarom zouden we wachten tot het fout gaat? Je auto laat je ook APK keuren, zelfs als die nog prima rijdt en je nergens last van hebt."

Na 12 jaar in Kollumerzwaag verhuist de cursus nu naar Leeuwarden, naar de gezellige eetzaal in Stadsklooster Jabixhûs , (Vijverstraat 2 ), vlakbij het centrum.

**De data zijn: 11/10, 25/10, 8/11, 22/11, december niet ,10/1, 24/1,7/2 van 1900-2200 uur**

De kosten zijn per stel €140, inclusief 7 diners, koffie en thee en 2 werkboekjes. (Mocht dat een probleem zijn, vraag dan naar de mogelijkheden voor korting, daar hebben we nog een potje voor)

Meer info op [www.tijdvoorelkaar.nl](http://www.tijdvoorelkaar.nl);

Voor vragen en opgave: [jabixhus@gmail.com](mailto:jabixhus@gmail.com) of 058-3000150 i.v.m de catering graag voor 4 oktober.

\* de Marriage Course is niet alleen geschikt voor getrouwde stellen, maar voor iedereen, die langer dan twee jaar samenwoont. Voor beginnende stellen is er in het voorjaar de Pre Marriage course.

\* Je hoeft geen lid van een kerk te zijn om mee te doen. Het is ook geen Bijbelstudie. De cursus is wel gebaseerd op Bijbelse principes in combinatie met praktische relatieonderzoeken

